



Met het hart luisteren...

God zegt: "Mensenkind, neem alle woorden, die ik tot je spreek, op in je hart en hoor ze aan met je oren" (Ez 3:10). Met het hart de woorden van God opnemen, niet met het hoofd, ook niet met de buik of de onderbuik, met het hart...

Misschien zijn goddelijke boodschappen niet bedoeld voor het hoofd. Het hoofd verlangt naar logisch voer, bewijsbaar, beredeneerbaar.

Waarschijnlijk bedoelt God niet eens ons organisch hart, de spier, die - als het goed is - ons bloed door het lichaam pompt. Hij bedoelt met hart heel ons wezen, dat alles samenhoudt hoofd, ziel, geest, buik en onderbuik iets in ons, dat zonder na te denken opneemt en ontvankelijk maakt voor wat niet vatbaar, niet beredeneerbaar is.

En dán zullen we Gods woorden in onze oren toelaten, misschien met als doel, dat ze inderdaad gevuld worden met de boodschap. Dan maakt zelfs het hoofd een kans - benaderd vanuit twee invalshoeken:

luisterend vanuit het hart - en vanuit de oren wat het hoofd zelf niet kan bevatten - en het begint toch te lachen en te zingen en lief te hebben, en raakt betrokken van de kracht van de woorden.

ds. Wolf Jöhlinger

Beste lezers van de nieuwsbrief,

Dat ik over het hart mediteer is geen toeval. Ik leef al enige tijd met mijn (organisch) hart op gespannen voet. De medische onderzoeken zijn afgerond. Daaruit blijkt dat de toestand van mijn hart dusdanig slecht is, dat ik binnenkort een oproep voor een uitgebreide hartoperatie verwacht.

Dat betekent voor u: ik zal de komende maanden ziek en daarna hopelijk herstellend zijn en dus voor het gemeentewerk niet beschikbaar. De waarneming wordt binnenkort geregeld. Wilt u in dringende pastorale gevallen contact opnemen met de voorzitters of scriba's van uw kerkenraad.

Het ga u goed!
Wolf Jöhlinger

Mededelingen:

In verband met bovenstaand bericht van ds. Jöhlinger begrijpt u waarschijnlijk dat er druk gewerkt wordt aan het invullen van de preekdiensten. Veel voorgangers hebben de agenda al vol en het kan dan voorkomen dat in de periode dat wij het zonder ds. Jöhlinger moeten stellen en we weer een kerkdienst in de kerk kunnen gaan bijwonen diensten niet om 9:30 uur maar om 11.00 uur plaatsvinden. Er wordt geprobeerd dit zoveel mogelijk te voorkomen maar we zullen er niet helemaal onder uitkomen.

Op 4 mei wordt er weer de jaarlijkse 4 mei herdenking gehouden in Wedderveer. Vanuit onze vier kerken wordt net als vorig jaar weer gezamenlijk hier een bloemstuk neergelegd.

Net als vorig jaar zal RTV Westerwolde dit live laten horen via www.westerwoldeactueel.nl en via de radio Westerwolde via Fm of kabel op 104.1 mhz en in het digitale pakket van Ziggo op 918. Later kunt u via www.westerwoldeactueel.nl of RTVgo.nl via internet of via Ziggo-kanaal 40 de beelden van dit alles bekijken.

Diensten de komende tijd

Beste gemeenteleden, ik heb een aantal keren gemerkt dat bij de diensten vanuit Bellingwolde via "kerkdienstgemist.nl" Bellingwolde gemeenteleden gevraagd hebben om toegelaten ["vraag toegang"] te worden. Dit hoeft u niet te doen, heeft zelfs geen zin. U kunt gewoon de diensten bekijken of beluisteren die u ziet staan. De vraag "tot toegang" is alleen voor speciale gevallen

waarbij diensten alleen voor een afgesloten gezelschap bedoeld zijn. Bijvoorbeeld een afscheidsdienst alleen voor genodigden.

Een opgenomen dienst is alleen te beluisteren via "**kerkomroep.nl**" Blijham of "**kerkdienstgemist.nl**" Bellingwolde.

Een rechtstreekse dienst (in Bellingwolde) alleen via "kerkdienstgemist.nl" Bellingwolde. Komt u er niet uit neem dan even contact op met uw scriba of met ondergetekende.

De liederen die u hoort tijdens de dienst komen uit het archief van de cantorij Munter AE en cantorij Westerwolde, beiden o.l.v. dhr. R. Wind.

zondag 25 april een **rechtstreekse** dienst vanuit Bellingwolde om 11.00 uur

voorganger: ds. G.W. van der Werff

organist: dhr. R. Brunekreeft

collecte: KIA Diaconaat en Kerk

zondag 2 mei een opgenomen dienst in Blijham

voorganger: ds. W. Jöhlinger

collecte: JOP en Kerk + extra collecte voor het medicijnfonds in Roemenië. U kunt dit

overmaken op: NL07 RABO 030 66 23 234 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Blijham

o.v.v. Medicijnfonds.

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken. Dit o.v.v.

collecte + noemen datum:

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham

NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

scriba PG BBVW Astrid Lührssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl

Uit de gemeente Blijham:

In het boekje '95 speldenprikken' staan opmerkingen die prikkelen, je doen nadenken en soms even glimlachen. Ik heb er een paar voor u opgeschreven:

- Om één te zijn hoeft men het niet over alles ééns te zijn;
- Geef ons heden ons dagelijks brood en één voor in de diepvries;
- God is een zeldzaamheid geworden, maar dat was Hij al.

Iedereen die ziek is, zich eenzaam voelt of nog steeds lijdt onder de beperkingen en gevolgen van corona, wens ik mensen om hen heen die er voor ze zijn én dat ze zich gezien en gehoord mogen weten door onze God.

In het bijzonder wens ik dit onze voorganger, Wolf Jöhlinger, toe in de komende spannende periode.

Met vriendelijke groet

Geeke van der Haar, scriba

